

Kära kolleger!

Att vara en del av LIQUI MOLY är något mycket speciellt. Jag har nu varit en sådan del i 31 år. Med anledning av min chefsfunktion får jag dessutom möjlighet att dela, tilldela, fördela, bidra – men är ibland tyvärr också tvingad att delta.

Att skapa stabilitet och kontinuitet, framför allt för våra arbetsplatser, har varit och är min viktigaste uppgift. En Herkulesuppgift, särskilt i tider av ovisshet med stor osäkerhet, begränsade möjligheter att planera samt hög risknivå. Allt detta har vi anpassat våra arbetsplatser trygghet efter. På så vis har vi klarat oss genom alla kriser. Helt utan korttidsarbete eller liknande.

Vi väljer alltid kompromisser och samförstånd framför konflikter och stridigheter. Inte heller alldeles enkelt i en tid då risken för upprörda känslor är stor.

Men ännu värre än långvarig upprördhet är osäkerhet och rädsla. Båda slår hårt. Mot enskilda människor och hela ekonomier. För att motverka detta har vi satsat på saklighet, mod, tillförsikt, optimism och även vår humor. Och naturligtvis hårt arbete. Varje dag, dygnet runt. Bättre än att gnälla, skälla och leta undanflykter.

Att vara en del av helheten innebär att inte vara ensam. Det är grundtanken med min Liqui Moly-family-worldwide-filosofi. I en intakt familj tar alla hand om varandra, man hjälps åt och åstadkommer stora saker tillsammans. Till nytta, välbefinnande och glädje för alla inblandade. Det är det viktigaste budskapet som utgår från vårt företag. Mycket viktigare än de klassiska framgångshistorier som vi producerar på löpande band. Vårt kunnande och vår vilja utmärker oss. Ibland står dessutom lyckan den djärve bi... Då skriver vi bransch- och ekonomisk historia.

Varför är vi framgångsrika? Varför gillar kunder över hela världen oss, tycker att vi är sympatiska och köper våra produkter? Naturligtvis passar våra koncept och strategier perfekt till våra affärspartners och konsumenters behov och önskemål. Men vad mer beror det på? Anständighet, rättvisa, respekt, tolerans, erkännande, omsorg, förtroende, kärlek. Det är kärnan i vårt unika sätt att arbeta. Det är våra värderingar och principer. Som vi har levt efter i årtionden. Det för inte bara med sig framgång, utan även välstånd, vänskap och fred – för oss och våra kunder.

Men 31 år är ändå en lång tid. Framför allt om man alltid ger allt... Tid, hjärna, villkorlös satsning. Gränsen mellan livsnerv och kval är tunn... Det är svårt att sluta. Framför allt med något man älskar. Men jag gör det nu och kliver ut ur verksamheten och in i ett nytt, förhoppningsvis lika spännande kapitel i mitt liv. Jag låter mig överraskas av det som kommer. Som min sista arbetsdag har jag valt den 22.2.2022. Det är lätt att komma

Ernst Prost

VD
General Manager

LIQUI MOLY GmbH

Jerg-Wieland-Straße 4
DE-89081 Ulm-Lehr,
TYSKLAND

8 juli 2021

ihåg. :-) Fram till dess knåpar vi naturligtvis vidare för fullt tillsammans. Det finns fortfarande massor att göra! De återstående månaderna vill jag också njuta av tillsammans med er och få ut det mesta av.

Inombords bär jag på en önskan att efter alla årtionden (totalt har jag jobbat i nästan 50 år) göra något helt nytt och annorlunda – trots all kärlek till alla de människor som jag har fått arbeta tillsammans med under denna tid och som har gett mig så mycket.

Det känns som om jag lämnar min stora kärlek, väl medveten om att jag kommer att sakna den enormt, men att det ändå måste ske... Jag har ofta ställt mig frågan om jag bara är förälskad i det här företaget och mitt arbete, eller om jag rentav är besatt av det... Passionen som skapar lidande... Går inte att undvika när man går in för något så euforiskt och frenetiskt som vi gör. Och man har inte alltid kontroll över sina känslor – snarare tvärtom. Så som ofta är fallet med ett beroende...

Jag skulle (äntligen) vilja vara min egen herre igen. Självbestämmande och frihet går inte helt att få som företagare. Alltför många måsten och för många människor, företag, myndigheter och institutioner som drar och sliter i en. Om det till slut irriterar mer än det kittlar, så är det dags att gå. Då finns det säkert något att upptäcka och uppleva bakom nästa kurva... Och så vill jag helt enkelt inleda återstoden av mitt liv med ett nytt kapitel. Lagom till min 65-årsdag, när vi har sammanställt och publicerat verksamhetsresultatet för 2021.

Jag kan inte komma ihåg när jag senast gick fram genom livet obesvärad, bekymmersfri, utan ansvar och på så vis med stor lätthet. Det är inte arbetet med sina vanliga uppgifter och problem som har tårt på mig, utan det är bekymmer, ångest men också besvikelser, smärta och ibland till och med ilska och vrede. Så är det helt enkelt när man är en så känsloladdad person som jag och sätter plikten framför allt. Jag avskyr opålitlighet, slarv, lathet och arrogans. Dumhet, brist på kärlek, intolerans, inklusive hat och hets... Det finns mycket som får mig att se rätt. Hellre "love storm" än "shit storm"! Eller som vi brukade utropa under min ungdomstid: "Make love, not war". Lättare sagt än gjort alla gånger, i denna värld och i affärer.

Ibland tänker jag att det är något av ett mirakel hur långt jag faktiskt har nått relativt oskadd... Beror definitivt även på er som har gett mig mycket kraft och stabilitet – delvis genom stor vänskap. Det tackar jag er så mycket för!!!

Typiskt för denna värld är förgängligheten. Ingen kan behålla det han har eller förbli den han är. – Detta uttryck känner ni till. Vi människor har svårt att hantera den insikten. Allt har ett slut, allt passerar. Våra dagar i denna värld är räknade. Jag upplever fortfarande livet som en gåva som jag är mycket tacksam för. Och därför vill jag få ut det mesta av denna gåva innan den är slut.

Min tillgivenhet för er alla och mina känslor för mitt livsverk, för min baby Liqui Moly/Meguín, kommer säkert aldrig att upphöra. Men personliga känslor och dagligt företagsledande är två vitt skilda saker. Under tre decenniers nära band till företaget, till alla kära människor och våra kunder över hela världen, har djupa vänskaper utvecklats. Vänner och mina vänners barn – precis som anhöriga – jobbar hos oss eller finns bland våra kunder. Vi har alla tillsammans lyckats bra med företaget. Starka och anpassningsbara kommer vi även att klara framtidens utmaningar.

Det beror inte så mycket på mig utan snarare på vårt fantastiska lag, ett välmotiverat, lojalt, flitigt och smart gäng. Fortsätt vara företagare. Medföretagare. Företa er saker! Åtgärda missförhållanden och gör stora insatser för att driva företaget framåt. Utan en massa spel för galleriet och mycket väsen för ingenting, utan i stället målinriktat och resultatorienterat. Låt er inte uppslukas av byråkrati och dämpas av myndighetstjafs. Fastna inte oviktiga småsaker, utan "think big" & var uthålliga. Snabbt och grundligt. Gör inte bara vad som ankommer på er, utan ansträng er lite extra. Inspiration, inte ointresse. Flit i stället för lättja. Ansvar i stället för "det kvittar mig". Det är inte "bean counters" och petimetrar som åstadkommer framgång, utan personer som ser helheten, hugger i och konsekvent följer stora mål. Kombinera er pliktkänsla med glädje i det ni gör. På så vis kan ni till och med hämta kraft och livsglädje i ert arbete.

Min vän Günter Hiermaier kommer att driva företaget vidare tillsammans med er alla, delvis som tidigare men också med ny kraft och förhoppningsvis en hel del förnyelse. Klokt, humant, med all sin kompetens och stora erfarenhet.

Vårt moderbolag, Würth-koncernen och familjen Würth själva, står fortsatt bakom oss, framför oss och bredvid oss med sin tillförlitlighet och entusiasm.

Alla förutsättningar finns alltså för en smidig och framtidsinriktad övergång. Men fram till dess tar vi och sätter ytterligare ett par rekord och producerar några fler spektakulära storsäljare. Nu kör vi! Vidare! Fortsätt skapa med glädje, kära vänner!

Hjärtliga hälsningar

Er



Ernst Prost
VD